

Fra den politiske verden: Mennesker mødes.....



Henrik Fogh Rasmussen og jeg blev så smittede af hans mor, Anne Mettes vilde dans, når hun kom og hentede os efter vore foredrag, at vi sommeren igennem selv begyndte at øve fødderne. Dog kun for at forsøge at slå hinanden i Berlin maraton. Her fejrer vi sejren i Kreuzberg efter løbet, men hvem af os der fik den må I læse jer til inde i julebrevet.



Inden vores debat i Århus tog jeg Henrik med til middag hos mine venner, Osama og Siham i Gellerup. Børnene i området løb forskrækkede ind, da de så os: "Mor, der kommer danskere!" Denne afstand til muslimer er uhørt i USA, var vi enige om.



Aziz Fall fra Senegal, som jeg sidder i bestyrelse med i Kritiske Muslimer, var en af talerne til åbningen af min udstilling i Gellerup. Vi har også optrådt sammen i Tv og han er allerede blevet opfordret af en af partilederne til at stille op til Folketinget.



Efter "vores" valgsejr sidste år drikker jeg nu hyppigt kaffe i folketinget med Yildiz Akdogan. Hun har fået flere gode venner i DF og var på venindetur med Pia i Sydafrika. At Søren også har muslimer på hjernen ses tydeligt af hans flirten her.



Aziz Fall havde i længere tid kommunikeret med og rådgivet Obama mens han boede hos os. Så vi var stolte da Obama pludselig inviterede Aziz over for at møde ham under valgkampen. Her hjælper Vibeke Aziz med at pakke natten før afrejsen, for "du er jo vores billet til det hvide hus."

.....og sød musik opstår i hjertet



"Hvorfor jeg blev muslim" hedder en bog. Jamen, siger det ikke sig selv? Både i Berlingske Tidende og Jyllands-Pesten er jeg blevet kaldt "muslimsk feltmadras". Er det mon noget med at fraternisere med det modsatte køn? I så fald har jeg ikke noget imod at ligge i med den smukkeste bestyrelse i Danmark med Mehtap, Neeni, Shabana og Sherin.



Kritiske Muslimer's møde i mine stuer, hvorunder en Hizb-ut-Tahrir hoppede af.



Vibeke, Eva og Marianne er med til Krit. Muslimer's stormøde i Vartov om H-u-T.



Efter 376 universiteter i USA blev jeg for første gang inviteret til at tale i KU's festsal om Obama den nat han blev valgt.



Som menneskeskjold for de homoseksuelle i Letland blev jeg helt forelsket i vore modstandere – de søde unge nazister.



Med Jørgen Dragsdahl, som jeg skylder min karriere, som grundlovstaler på Kalø.



Özlem Cekic lavede den største invasion af muslimer på Christianborg. Her med Villy.